



Zakdoeken als symbool voor troost en herinneringen, zichtbaar in kleurrijke woorden, tonen een stukje samenzijn van hen die hier en hen die hier niet meer zijn.

Het verlies van een dierbare -een familielid, een vriend of huisdier- is een ingrijpende gebeurtenis. Dit gemis geeft verdriet. Maar er zijn ook herinneringen die u kunt koesteren. Zij kunnen troost bieden.

U kunt uw dierbare(n) herdenken door één woord op een zakdoek te borduren; wat is kenmerkend voor hem/ haar? De zakdoeken worden samengevoegd tot een collectief monument.

Doet u mee?

Voor € 12,50 adopteert u al een zakdoek en krijgt u een 2e zakdoek als aandenken. Borduren kunt u thuis doen of in mijn atelier in Midlaren. Op verzoek is dit voor groepen ook mogelijk op locatie.

Info en aanmelden bij Gea Koopman via gekoopkunst@gmail.com